



Linksboven: Bianca en Jan Verwey en de paarden: Phandour, Deflorata, Lavinia.

Linksbeneden: Nico Kunzler en Hanneke de Bijl samen met hond Balou. Hanneke was in verwachting toen de foto werd genomen.

Rechtsboven: Zus van Meijel, de oudste inwoner van Veulen.

Rechtbeneden: Familie Verdellen: Sjaak, Mia en Peter met hond Rex.



‘Heel Veulen op de foto’

Alle inwoners uit Veulen op de foto zetten en deze daarna bundelen in een fotoboek. Dat was het idee van de Stichting Veulens Historie Herleeft. Vanavond wordt het boek gepresenteerd. Bijna heel Veulen is te bewonderen en te bekijken.

door **Ingrid Lemmens**

Het koste wat moeite, maar dan heb je ook wat, vertelt Ron Alexander. „Maar hoe moeilijker iets te bereiken is, des te mooier het is als het gelukt is.”

Een aantal maanden is Alexander samen met zeven andere fotografen bezig geweest de ruim vijfhonderd inwoners van Veulen op de foto te zetten. „Een tiental wilde niet, dus van die mensen staat alleen het huis in het boek. Maar de meeste mensen uit Veulen reageer-

den heel enthousiast.” Alexander, een ‘Hollander’ van origine, fotografeerde zelf ook heel wat inwoners. De meest vreemde verzoeken kreeg hij. „Sommige mensen hadden helemaal uitgedacht en getekend hoe ze op de foto wilden. Anderen wilden samen met de

hond, de kat of hun hobby: de motor of het muziekinstrument op de foto. Een andere man belde op een gegeven moment op om te vragen waar ik bleef. Hij had namelijk zijn paarden ingespannen en die konden natuurlijk niet de hele dag zo blijven staan.” Het was de voorzitter van de Stichting Veulens Historie Herleeft Kees de Weert die op het idee kwam alle inwoners van het dorp op de foto te zetten. „Kees had een soortgelijk fotoboek ergens in een dorp in West-Brabant gezien. Omdat onze stichting dit jaar voor de zesde keer de histori-

sche dag op 10 juli organiseert, wilden we iets bijzonders doen. Dat hebben we met dit boek geprobeerd.” Tijdens het fotograferen waren ook een aantal vrouwen in verwachting. Daar vond de stichting iets op. „We hebben de vrouwen gefotografeerd toen ze zwanger waren en onder de foto een vraagteken gezet. Achter in het boek staan de foto’s van de pasgeboren baby’tjes waar de vraagtekens naar verwijzen. Het boek is op dit moment helemaal compleet: alle 186 huizen in Veulen staan op de foto.” Lachend vult secretaris Hay-

ke Hendrix aan: „Zelfs de familie Vogel.” Daarmee verwijzend naar een vogelhuisje in het dorp. Wie denkt dat alle Veulenaars elkaar kennen - in een dorp met iets meer dan vijfhonderd inwoners zou dat niet vreemd zijn - komt bedrogen uit. „Dat is juist het mooie van dit boek. Sommige mensen ken je niet, maar leer je nu wel kennen.” Alexander en Hendrix spreken de wens uit om het boek over tien jaar weer uit te brengen. „Dan ziet het er weer heel anders uit. Dit is een boek dat in elke Veulense boekenkast thuishoort.”